

## **20191221-Taygeta-NL-Hiernamaals-van-dieren-wat-er-gebeurt-als-onze-huisdieren-sterven-buitenaards-bericht**

Het hiernamaals van dieren: Wat gebeurt er als onze huisdieren sterven?  
(Buitenaardse Boodschap)

**Gosia:** En de dieren ... weten ook dat ze 3D binnengaan als ze hier binnenkomen? Doen zij dat bewust? Wetend dat zij hier zullen lijden?

**Swaruu:** Goede vraag, ik ben al heel lang geen dier meer. We kunnen alleen maar aannemen dat het hetzelfde is aangezien het mensen zijn.

**Gosia:** Als het mensen zijn zoals u zegt, dan moeten ze toch iets weten.

**Swaruu:** Dat is juist.

**Gosia:** Weet je ... mijn hele leven wist ik dat ouderdom en dat soort ziekten niet normaal zijn ... Ik had nooit problemen met de dood, maar wel met het lijden van de ouderdom en lichamelijk lijden in het algemeen. Alsof ik wist dat je zo niet hoeft te leven. Dat je anders kunt leven. Alsof het een herinnering was. En nu ik je ken, begrijp ik dat ja, het was mijn onderbewuste herinnering. Hoewel ik weet dat daar ook dingen gebeuren.

**Swaruu:** Ja. Hier werken de dingen anders, zelfs voor dieren.

**Gosia:** En een vraag. Hoe lang leven katten daar bijvoorbeeld?

**Swaruu:** Nogmaals, het is bijna onmogelijk om dat te bepalen. Maar ze leven veel langer. En ook bij dieren, zoals bij alles, is tijd relatief. Dus, voor jou is 10 jaar met je hond een korte tijd. Maar vanuit zijn perspectief, is het een hele incarnatie. Kleine cycli vanuit jouw perspectief, niet die van hen. Vanuit mijn perspectief, leven jullie kleine cycli. Alles is relatief.

**Gosia:** Ja, ik weet het. Ik snap het.

**Swaruu:** Hier met behulp van schepen, springen, het zou me niet verbazen dat sommige katten hier meer dan 1000 jaar oud zijn.

**Gosia:** En een ding. Waar gaan de dieren daar aan dood? Als ziektes genezen zijn. besluiten ze dan om dood te gaan? Zoals jij? In hun dromen of zo? Afgezien van ongelukken en dat soort dingen.

**Swaruu:** Ja. Wat hier gebeurt, is niet zozeer dat het lichaam faalt en zo in verval raakt tot de dood, zoals het op Aarde gebeurt. .

**Gosia:** JA! Dat is precies wat me hier altijd abnormaal leek! Alsof ik weiger te aanvaarden dat dit normaal is. Dat heb ik altijd gevoeld. Nu begrijp ik waarom!

**Swaruu:** Hier is het probleem energieker. Een interne vermoeidheid. Een verveling met het leven. De routine eindigt, je ziet er de zin niet van in om door te gaan.

Veel mensen die verstand hebben van de dood, zoals Dolores Canon, zullen zeggen dat je dat niet moet doen, dieren euthanasie geven, omdat een mens, in dit geval een hond, komt om dat te ervaren. Voor groei, en dat je door zijn vertrek, zijn dood, te versnellen, je alleen maar ingrijpt in zijn levensplan. Zelfs waardoor hij moet reïncarneren om het opnieuw te beleven. Toch ben ik er geen voorstander van om iemand zo te laten lijden. In het natuurlijke leven, in het wild, bereiken ze dat punt van aftakeling niet. Daar is het mensenhand.

**Gosia:** Ik ben er niet voor om dieren te laten lijden tot de dood erop volgt.

**Swaruu:** Ik ook niet. Ik heb er niet zo over nagedacht als Dolores Cannon zegt.

**Gosia:** Denk je dat ze gelijk kan hebben?

**Swaruu:** Ja Gosia, ze heeft gelijk. Daar twijfel ik niet aan. Maar toch, het betekent niet dat hem helpen om niet te lijden... verkeerd is. En het is waar dat ze er in het wild niet aan toe komen, maar het feit is dat hij gedomesticeerd is, en ervaring heeft opgedaan met het zijn van een huishond. Maar, het opent ook de mogelijkheid dat door gedomesticeerd te zijn, zijn levensplan juist is dat zijn einde wordt overgelaten in de handen van degenen die van het dier houden. Niet het zijne.

**Gosia:** GOED PUNT! Dit is volkomen logisch. Het dier wist dat het gedomesticeerd zou worden. Het betekent: het zal eigenaren hebben. En zij zullen over dingen beslissen.

**Swaruu:** Wat Dolores zegt is volkomen geldig. Maar het tegenovergestelde hoeft niet ongeldig te zijn.

**Gosia:** Ik blijf bij je laatste conclusie.

**Dhor Káal'el:** Hoe gaat het met Ringo?

**Gosia:** In de Bron. Dat hoop ik. Dank u voor het vragen

**Dhor Káal'el:** Zo is het gebeurd. Het spijt me vreselijk. Maar het was het beste voor hem.

**Gosia:** Ik heb hem net 2 uur geleden in laten slapen.

**Dhor Káal'el:** Verschrikkelijk recent. Laat in de nacht. Het is net gebeurd.

Gosiunia: Ik ben met Robert naar het ziekenhuis geweest. En hij was echt slecht. Niet lopen, nauwelijks open ogen, trillen, geluiden maken....

**Dhor Káal'el:** Heeft hij je nog herkend?

**Gosia:** Ik wil geloven dat een deel van zijn ziel dat op een bepaald niveau deed.

**Dhor Káal'el:** Als ik in zijn plaats was geweest. Dan had ik gewild dat je me bevrijdde. Ik meen het.

**Gosia:** Ja? Ik was daar met hem en hield zijn hoofd in mijn handen en probeerde hem telepathisch te vertellen dat hij zo ver mogelijk van 3D moest gaan terwijl hij vertrok.

**Dhor Káal'el:** In die staat geef je niet meer om het leven. Je wilt en moet gaan.

**Gosia:** Ja. Ik weet het. Bedankt dat je dat zegt.

**Dhor Káal'el:** Dieren zien de dood niet zo tragisch als mensen dat doen, of mensen in het algemeen. Ze weten alleen dat ze lijden. En ze willen er onderuit.

**Gosia:** Ik ben zo blij dat je het zegt.

**Dhor Káal'el:** Het was het juiste om te doen.

**Gosia:** Ik weet het. Het blijft een vreselijke ervaring.

**Dhor Káal'el:** Ik weet dat het dat is. Ik ben geen vreemde voor de dood. Je zult dat je hele leven meedragen. Maar het is een deel van wat je maakt tot wie je bent.

**Gosia:** Ja, ik heb het gevoel dat ik deze ervaring op een vreemde manier in me heb opgenomen. Het werd een deel van mij. Geïntegreerd, zou Swaruu zeggen. Het is allemaal vreemd, leven, dood, leven, dood.

**Dhor Káal'el:** Leven en dood, leven en dood, je gaat rond en rond. Maar het is toch vreselijk voor wie je achterlaat. Laat hem gaan. Laat hem gaan... maar vecht er niet tegen als je dat niet kunt! Je zal van een andere hond houden, opnieuw.

**Gosia:** Waar denk je dat hij nu heen is? Naar de Bron? Hoe weet ik dat hij niet ergens in de astrale sferen gevangen zit?

**Dhor Káal'el:** Het hele concept van vallen in het astrale is onjuist. Swaruu deed haar best om die boodschap over te brengen.

**Gosia:** Dat weet ik. Maar ze zei wel dat veel zielen op het astrale vlak blijven. Sommigen weten niet eens dat ze dood zijn. Ze bewegen daar rond. Doen dieren dat ook? Ik bedoelde niet gevangen door sommige archons, maar door zijn eigen ideeën misschien?

**Dhor Káal'el:** Maar dat zijn zielen die ervoor kiezen om in het astrale te blijven omdat ze gehecht zijn aan het leven. Meestal slachtoffers van een gewelddadige dood. Maar het is in hun bewustzijn, in hun geest, niet omdat iets buiten hen hen

ervan weerhoudt om naar de Bron terug te keren. Ringo, wilde duidelijk naar huis gaan.

**Gosia:** Denk je dat? Hij had geen trauma's in de laatste jaren, geen geweld nee. Alleen liefde.

**Dhor Káal'el:** Ik denk dat dieren vrij zijn van die zielenval concepten. Dat is menselijk. Niemand anders hier beheert dat concept. Daarom zal hij naar de Bron gaan, of is in de Bron. Zoals liefde alles is wat je met je meeneemt. Het zijn gewoon meer mensen, met een ander omhulsel.

**Gosia:** Dat zou zo geweldig zijn. We hadden het er met Robert over. Als astrale rijken ook vol met dieren zijn. Weet je wat ik ook graag zou willen?

**Dhor Káal'el:** Vertel het me.

**Gosia:** Een technologie om de dode zielen te lokaliseren waar ze zijn... zoals een soort machine die Ringo's signaal kan volgen... en uitvinden waar hij is. Ik weet dat het niet bestaat, maar het zou zo mooi zijn om te hebben. Tegelijkertijd begrijp ik dat er geen tijd is... en dat het niet lineair is. Dus is het onmogelijk vanuit het Bronperspectief.

**Dhor Káal'el:** Dat zou onmogelijk zijn, want hij zou overal zijn. Een ziel bevindt zich niet in dit rijk. Dus het concept van niet-lokaliteit is op hen van toepassing.

**Gosia:** Ik begrijp het, maar misschien is zijn signaal al ergens anders geïncarneerd... Ik weet het niet. Het zou leuk zijn om het te weten.

**Dhor Káal'el:** Er is geen tijd, en het is niet lineair. Dus dat is al gebeurd vanuit jouw gezichtspunt. Dus als het al gebeurd is, betekent het dat hij ergens daarbuiten is. En in dat geval is lokaliteit van toepassing. Dan heb je een machine nodig die iets kan traceren dat uniek kan zijn van zijn essentie. Dan kom je uit op een machine die de Frequentie van een ziel kan meten, want die zendt licht uit, aura genaamd. Dan kom je uit bij een spectrometer, zoals die je kent. Dan kom je erachter dat, aangezien de tijd niet lineair is, hij gelijktijdig in leven zou zijn als toen hij stierf. Het concept van een spiegel is geboren. We kunnen het op een gegeven moment uitdiepen.

**Gosia:** Oh wow. Laat me dit herlezen. Ja, we hebben het een tijdje geleden over spiegels gehad, maar ik begreep dat ze er hetzelfde zouden uitzien? Dus ik denk dat in het geval van Ringo, een ander dier misschien zou kunnen worden gelokaliseerd, maar er niet zou uitzien als

Ringo, toch?

**Dhor Káal'el:** Er zijn allerlei soorten spiegels, er kunnen 2 mensen in één tijdlijn zitten die er precies hetzelfde uitzien. Toch zijn ze van binnen niet dezelfde persoon, niet dezelfde ziel. En we hebben ook gevallen, veel vaker voorkomend, van mensen die er niet hetzelfde uitzien en wel dezelfde ziel zijn. Sommigen zijn

zelfs man-vrouw. Het zou Ringo kunnen zijn zoals hij is, misschien jonger. Of een heel ander dier. Hoogstwaarschijnlijk een hond. Misschien een rijke Franse damespoedel!

**Gosia:** Wow. Ok, ik heb de laatste vraag. Nemen ze de liefde met zich mee? Verrijkt mijn liefde zijn ziel? Is het op de een of andere manier een deel van hem geworden?

**Dhor Káal'el:** Uw liefde is een deel van zijn geïncarneerde ervaring. Daarom is uw liefde een deel van zijn ziel en van wat hij is. Hij is gemaakt van uw liefde.

**Gosia:** Dat hij onze liefde ontvangt, maakt deel uit van wie hij nu is? Wauw. Dat is zo mooi. Ik ben zo blij.

**Dhor Káal'el:** Natuurlijk.

**Gosia:** Dus we zijn allemaal gemaakt uit verschillende liefdes die we gedurende incarnaties hebben ontvangen?

**Swaruu:** Liefde is liefde, alleen verschillend omdat je het als zodanig ziet vanuit het ene of het andere aandachtspunt. Maar we zijn allemaal gemaakt van liefde en integratie.

**Gosia:** Wat als we lijden hebben ontvangen? Dat werd toch ook een deel van ons? Alles veronderstel ik.

**Dhor Káal'el:** Het doet je liefde nog meer waarderen, tijdens een incarnatie. Liefde en angst zijn tegenpolen, niet liefde en lijden, niet liefde en haat.

**Gosia:** Dat vind ik mooi, dat begrijp ik. En als hij in de Bron is, herinnert hij zich mij dan? Swaruu placht te zeggen dat we herinneringen en onze identiteiten met ons meedragen.

**Dhor Káal'el:** Natuurlijk herinnert hij zich jou. Maar niet op een manier zoals in het verleden. Hij is nu bij je. In zijn heden. Zoals dat alles is wat er voor hem is. Concept van voorbije liefde is van jou, vanuit jouw punt. Niet de zijne. Je lijdt zonder hem. Hij lijdt niet op dezelfde manier. Hij voelt dat hij nu bij jou is en bij iedereen en bij alles wat hij liefheeft. Alles is nu voor hem.

**Gosia:** Oh wow! Ik denk dat ik dat heb! En hij is ook tegelijkertijd in de Bron en in een andere incarnatie, dat is een andere mogelijkheid niet?

**Dhor Káal'el:** Vanuit de Bron ben je al je incarnaties tegelijk.

**Gosia:** Hmm.... Je zei: "Hij is nu bij me" .... maar van waaruit? In de Bron zijn?

**Dhor Káal'el:** Jij bent ook in de Bron, je hebt de Bron nooit verlaten. De liefde die je voor hem hebt is wat hij krijgt als jouw aanwezigheid in de Bron, want het komt niet uit je lichaam, het komt uit je goddelijke zelf, in de Bron. Hij is nu bij u. Het

zijn alleen de zielen die los van de Bron willen zijn, die gehechtheden hebben die opzettelijk afgescheidenheid voelen, dood zijn. Degenen die jullie de verloren zielen noemen. Dat is precies waarom we, terwijl we geïncarneerd zijn, fragmenten zijn van ons echte ware complete zelf, dat ons hogere zelf wordt genoemd. Alleen van bovenaf en alleen wanneer we een punt van vergelijking hebben, zoals levend geweest zijn en daarna dood, merken en voelen we dat we compleet zijn.

**Gosia:** Ok....probeert aan te voelen wat je bedoelt. Ik denk dat ik het begrijp. Toch komt mijn lineaire geest ertussen. Vandaar de vragen. Wat een ingewikkeld systeem van dingen... dit leven.

**Dhor Káal'el:** In wezen voelt het vanaf hier een stuk eenvoudiger. Het begrijpen van deze concepten.

**Gosia:** Dat kan ik me voorstellen. Vanaf hier is het op een bepaalde manier veel moeilijker om sommige concepten te begrijpen... gewoon zielsfragmenten... in hun illusoire scheiding... die elkaar proberen te doorgronden, om de waarheid te achterhalen.

**Dhor Káal'el:** Het idee van daar zijn is niet om erachter te komen. Zoals je al weet. Dus, zoals met zoveel dingen, is het contrast tussen weten en niet weten, waar je op uit bent tijdens een incarnatie-ervaring.

**Gosia:** Verbazingwekkend. Dat vind ik prachtig! Dat is een opluchting voor de verontruste geest die het allemaal probeert te begrijpen. Want sommige concepten, de contrasten, zijn moeilijk voor ons om ervaringsgericht te absorberen. Het concept van tegelijkertijd hier en IN de Bron zijn bijvoorbeeld....althans begrepen op het mentale niveau en aanvaard...toch, als het niet empirisch ervaren en herinnerd wordt (gebeurt in dromen ok maar we herinneren het ons niet), is het moeilijker om het als volledig begrip te absorberen.

**Dhor Káal'el:** Ja, maar dat komt vanuit het idee en standpunt van iemand die geïncarneerd is. Dan speelt lokaliteit hier een rol. Terwijl in feite de Bron overal om je heen is, je bent er in ondergedompeld. De Bron is de Bron van alles, vandaar de naam. Het begrip niet-lokaliteit is van toepassing op de Bron. U bent Bron. Localiteit vanuit de fysieke kant en niet-lokaliteit vanuit de etherkant.

**Gosia:** Ik weet het. Daarom is het idee dat ik nu bij RINGO ben en hij bij mij, niet zo gemakkelijk te bevatten. Omdat mijn fragment nu in Gosia is en geen bewuste toegang heeft tot dat niveau waar mijn ziel nu bij Ringo is.

**Dhor Káal'el:** U bent niet bij hem, maar hij is bij u.

**Gosia:** Waarom ik niet bij hem ben maar hij wel bij mij?

**Swaruu:** Omdat jij tijd op een lineaire manier voelt, dus heb je het gevoel dat hij niet bij je is, terwijl hij buiten de tijd staat, dus voelt hij dat hij bij je is. Jouw liefde is Bron, dus omdat hij ook Bron is, versmelten ze.

**Gosia:** Maar aangezien tijd niet bestaat...kunnen we nu echt zeggen dat hij buiten de tijd staat? Gewoon omdat hij als Ringo het lichaam heeft verlaten? Hij zou nu heel goed ergens als vos kunnen leven met zijn aandachtsveld daar. En in die zin, zou hij niet bij mij zijn. Toch?

**Swaruu:** Dat zou ook kunnen. In het algemeen is dat de reden waarom er maar één ziel per rijk is, ziel als in fragment van een grotere ziel. Als er twee lichamen in hetzelfde rijk zijn en één ziel, en één van de lichamen sterft, dan zal het bewustzijn alleen naar het levende lichaam overspringen. Dit is zeer berucht bij eenige tweelingen!

**Gosia:** Ok bedankt voor het uitleggen van dit alles. Ik waardeer het echt dat jullie allemaal vragen stellen over Ringo. Het is zo aardig. Dank u. Ik wil je er niet te veel mee belasten, want ik weet dat de dood van een hond niet veel voorstelt in vergelijking met zoveel andere tragedies die nu kunnen gebeuren. Ik red me wel. Ik heb veel gehuild maar nu ben ik beter. Ik probeer alleen te begrijpen waar hij is.

**Swaruu:** Een overlijden is een overlijden van een dierbare. Hond, kat, mens, het is allemaal hetzelfde. Het heengaan van een dierbare! We begrijpen het.