

20211001-Taygeta-NL-Van-Pleiaden-naar-Aarde-Ervaring-van-een-ET



VAN PLEIADEN NAAR AARDE - VERENIGDE FEDERATIE VAN PLANETEN - ERVARING VAN EEN E.T.

Video URL: <https://youtu.be/WuaO3AoAa2A>

In deze video legt Anéeka van Temmer ons uit welke opleiding ze kreeg op de Taygetaanse planeten voor ze naar de Aarde kwam, en welke situatie ze tegenkwam eens ze hier was en nadat ze Aarde te leven in een baan om de aarde gedurende 5 jaar.

ESTEL-LA - PRESENTATIE

Hallo iedereen en welkom bij Pleiadian Knowledge. Ik ben Estel-la. Anéeka of Temmer voor degenen onder jullie die haar niet kennen, is een vrouw van de ster Taygeta in de Pleiaden. Zij bereikte de baan van de Aarde in 2016 en sindsdien traint zij en heeft zij veel dingen geleerd, evenals vele andere rassen die zich ook in onze baan bevinden en observeren wat er op deze planeet gebeurt.

Ze heeft ook een zeer belangrijke positie binnen haar team, want ze is het hoofd van de inlichtingendienst voor het schip. In dit gesprek zult u zien dat zij ons uitlegt welke informatie zij had voordat zij hier aankwam en na deze 5 jaar in een baan om de aarde, wat alles is wat zij heeft waargenomen en wat ik heb geleerd dat er op Aarde gebeurt, maar u zult zien dat het helemaal niet eenvoudig is, maar dat het een reeks meervoudige factoren is en om beter te begrijpen wat er wordt uitgelegd, raad ik u aan de verschillende video's te hebben gezien die u kunt vinden in de Orion Wars afspeellijst omdat zij gaan over onze oude geschiedenis. Daarnaast ook om de werking van het collectief onbewuste te kennen.

Daarnaast is er ook een video waar we aan werken en die binnenkort beschikbaar zal zijn, die is getiteld 'De Schepping van de Cabal en de Planeet Aarde', die ons ook zal helpen om dit dieper te begrijpen. Dus met dit alles laat ik jullie achter met het gesprek. Ik dank u allen dat u er altijd bent en luistert en we zien elkaar in de volgende video's.

"Deze informatie is verstrekt door buitenaardse personen, vrouwen en mannen van de Taygeta ster in de Pleiaden cluster, via een schriftelijk contact met ons."

* * *

GESPREK MET ANEEKA VAN TEMMER

Estel-la.- Wat voor soort informatie krijg je voordat je hier komt? Iets algemeen dat ieder van u heeft moeten leren of doorgeven, of is dat niet nodig, daar ieder meebrengt wat hij heeft geleerd, van zijn belang dat al bijdraagt?

Anéeka van Temmer.- We hebben zeer volledige informatie gekregen over stellaire reizen, de situatie op Aarde, welke andere rassen bij ons zullen zijn en onze relatie met hen. En jullie komen hier om al doende te leren. Schepen zijn ook scholen. Hoewel leren nooit ophoudt, blijft er tegenwoordig alleen ervaren personeel op dit schip gezien de situatie.

Cristina. - En wat was je voorbereiding om met mensen in contact te komen?

Anéeka van Temmer.- Die hadden we niet, integendeel. Er werd aangenomen dat, aangezien het alleen met technologische middelen zou gaan, wij die in het 'eerste contact' project zaten, degenen zouden zijn die de contact richtlijnen of protocollen zouden zeggen of schrijven. Maar face-to-face contact vereist wel training in zelfverdediging en het dragen van de juiste uitrusting, omdat we verwachten dat mensen vijandig zullen zijn. Wij dragen een volledig ruimtepak met anti-ballistische en anti-energiewapensystemen, communicatiesystemen, afstandsbedieningen voor het schip, trackers en in sommige gevallen wapens.



Estel-la. - Als je contact opneemt met iemand van de Aarde, wat zijn dan je doelen?

Anéeka van Temmer.- Gewoon zeggen: 'Hallo.' Wie weet dat we bestaan en dat ze niet alleen zijn in het universum. Alleen dat. We delen alleen het weinige of veel dat we kunnen weten, zoals jullie dat ook doen, het is hetzelfde.

Cristina.- En hoe leer je de taal? Doe je een opleiding of is het ook praktisch? Hoe zit het met cultuur? Ik herinner me dat je uitlegde dat het met telepathie makkelijker was om een taal te leren.

Anéeka van Temmer.- Wij leren in de Academie alles wat te maken heeft met de cultuur waarin wij zullen leven. Dit gebeurt met allen, niet alleen met de Aarde, en het is dus waar mensen die al een taal of talen kennen die taal of talen leren aan hen die geïnteresseerd zijn, en ja met telepathie is het sneller en gemakkelijker om een taal te leren. Het probleem is dat je ook leert wat fout is, omdat je de taal leert spreken zoals je leraar hem verstond. Dit is de reden waarom sommige mensen het Engels dat we hier spreken als Taygeteans Engels bestempelen, omdat we allemaal een eigen smaak hebben van hoe we talen structureren, niet alleen Engels.

Cristina.- In jouw geval, hoe heb je Spaans geleerd?

Anéeka van Temmer.- Ik heb het geleerd van een holografische computer in Temmer op de academie voordat ik hier kwam, en uiteindelijk heb ik het hier al online geperfectioneerd. En afhankelijk van de talen die elke persoon beheerst, zullen ze worden toegewezen aan een of andere taak, dit vooral met het 'eerste contact' project.

Estel-la.- Welke taken, bijvoorbeeld.

Anéeka van Temmer.- Ik bedoel dat als je Russisch spreekt, ze je zullen toewijzen aan Russische sociale netwerken en alles wat met die cultuur te maken heeft. Zoals de logica aangeeft.

Estel-la.- En om een duidelijker idee te krijgen van hoe het onderwijs in Taygeta is, kunt u een beetje uitleggen hoe u aan dat leerplan bent gekomen? Bovenal, wat u ons over uzelf hebt uitgelegd, kennis in de geneeskunde, hoofd van intelligentie en nog veel meer in 22 jaar, is dat omdat u een deel van deze kennis al kent uit andere levens?

Anéeka van Temmer.- Geneeskunde was al op het schip om Senetre te helpen en omdat ik geïnteresseerd was in het onderwerp. Dus de laatste vier jaar heb ik geneeskunde gestudeerd. Zo werkt het met alles, je leert wat je het meest aanspreekt en dat geeft je ook de flexibiliteit en de verantwoordelijkheid die dat met

zich meebrengt om je als persoon te vormen, hoe je zult zijn en welke kennis je zult hebben. Wat talen betreft, was ik geïnteresseerd omdat het voor mij altijd gemakkelijk is geweest om nieuwe talen te leren en dat was wat ik besloot als basis te hebben voor of voordat ik naar

Aarde. De schepen zijn niet alleen schepen en zo, maar het zijn ook scholen. Maar in het algemeen, in mijn cultuur leer je op die manier, onderweg. De leerling is degene die zegt wat hij wil leren, en hij doet het omdat hij het leuk vindt, omdat hij het nut ervan inziet.

Heel weinig dingen zijn verplicht, bijvoorbeeld alleen de overlevingsvaardigheden die ze je leren als je een meisje bent, dat wordt aan kinderen in het algemeen geleerd, maar dat is noodzakelijk en logisch. Het leren van een onderwerp dat iemand interesseert, zal er onverbidlijk toe leiden dat hij, om verder te komen in datzelfde onderwerp dat hem interesseert, naarmate hij meer kennis opdoet over dat onderwerp, meer onderwerpen, meer dingen of verschillende takken van kennis nodig zal hebben om hem te voeden en als basis te dienen om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Kinderen leren bijvoorbeeld niet meer dan basiswiskunde, maar later, als zij iets anders willen leren dat hen interesseert, zullen zij vroeg of laat de noodzaak inzien om gevorderde wiskunde te leren om hun doelen te blijven bereiken. Dan zal een kennis of een onderwerp dat iemand interesseert naarmate hij vordert, onvermijdelijk meer soorten kennis, andere onderwerpen, verwerven, omdat alles toch met elkaar verbonden is.

Het is moeilijk voor mij om te weten wat ik uit vorige levens heb en wat ik in dit leven heb vergaard, maar ik weet dat alle mensen kennis van al hun vorige levens bij zich dragen en meebrengen. Sommige zijn duidelijker merkbaar dan andere, zoals in vaardigheden als muziekinstrumenten of geavanceerde wiskunde op jonge leeftijd. Het duidelijkste voorbeeld is weer Yázhí Swarúu. Het is niet mogelijk dat zij zulke kennis op zo'n jonge leeftijd heeft vergaard.

Estel-la.- Dus, in Taygeta, hebben jullie geen universiteiten, of gespecialiseerde cursussen?

Anéeka van Temmer.- Ja, er zijn academies van een of ander onderwerp, maar ze zijn praktisch, ze nemen mensen aan die geïnteresseerd zijn in dat onderwerp en tijdens hun verblijf is dit de plaats waar ze het vak of de wetenschap leren, waarbij de persoonlijke motivatie van een ieder om het theoretische deel te bestuderen dat altijd bestaat.

Cristina.- En hoe is de academie? Welke dingen hebben je verrast over de cultuur hier die je geleerd hebt?

Anéeka van Temmer.- Op de academie, die niet in klaslokalen is zoals op aarde, maar in de vorm van gesprekken of soms rond een holografische projector, om relevante beelden en video's te zien. Ons werd verteld dat het een op Lyrië gebaseerde nauwelijks geïndustrialiseerde beschaving was, die werd aangevallen en veroverd door een binnenvallend ras van Grote Grijzen en verschillende Reptielen, en dat de bevolking zich spoedig zou openbaren.

En dat noemden ze de hemelvaart en dat we zouden helpen en dat we het zouden zien.



Maar zij vertelden ons dat zij werden binnengevallen, waarvoor Taygeta, ter ondersteuning van de Federatie, tussen 2008 en 2009 een gevechtsvloot naar de Aarde stuurde. Maar vandaag begrijpen we dat wat hier gebeurt iets veel complexers is, gecompliceerder, waarbij de mensen zelf zichzelf en elkaar tot slaaf maken. Niet alleen om 3D-redenen, maar met bedoelingen van bovenaf. Omdat zij geen slachtoffers zijn, zoals zij ons vertelden, maar dat mensen gevangen zitten in een lus van ervaringen op Aarde die pathologisch, ziek en soms zelfs psychotisch blijkt te zijn, maar die zij zelf hebben gemaakt.

Dus trok de aanvalsvloot zich terug in 2017, waardoor er nog maar een paar schepen hier waren, 3 grote, toen 2, en uiteindelijk nog maar één. Omdat de belangrijkste persoon die ervoor zorgde dat de anderen vertrokken en dat we zien dat er maar één nodig is, Swarúu van Erra was, die degene was die uitlegde dat wat er op Aarde gebeurt niets te maken had met een klassieke invasie, maar met een zieke collectieve manifestatie.

Estel-la. - Omdat, een Anéeka vraag, welk begrip of kennis had je over dit moment op Aarde voordat je besloot hierheen te komen? Want aangezien er geen verleden of toekomst is, is het zeker al bekend dat dit zou gebeuren.

Anéeka van Temmer.- We zouden het weten als het lineair was, maar tijd is dat niet. Dus, hoewel je kunt zien wat er gebeurt in een lijn, als je terugkeert om het te beleven verandert alles en gewoon voor het simpele feit van het observeren het. Dus, hoewel tijdreizen hier iets routinematigs is, verandert het niets aan wat eerder werd gezegd, dat dingen maar één keer gebeuren. Want als je teruggaat om ze opnieuw te beleven, wat je kunt, alleen zoals je het zag en je wacht op wat er gebeurt, wat er opnieuw gebeurt, verander je het en pakt het elke keer anders uit.

Toen ik hier kwam was dat met de belofte getuige te zijn van een groots ontwaken van de mensheid en haar bevrijding van haar onderdrukkers, een opgang naar interstellaire 5D-soorten. Echter, na vier jaar hier, sinds ik aankwam is er niets bereikt. Of nog niet, maar ik zie wel grote verschillen tussen wat ze je thuis vertellen dat er op Aarde gebeurt en wat hier werkelijk gebeurt. Ik dacht dat het iets was om te vieren, en dat ik alleen maar toeschouwer zou zijn. Hoewel het een beetje hielp door te communiceren met de mensheid, met het project, 'eerste contact'. In de hoop een ontvankelijke mensheid te vinden die staat te popelen om te weten te komen over andere beschavingen die als model kunnen dienen om de hunne vooruit te helpen. Maar ik merk dat de overgrote meerderheid van de mensen er niet om geeft of gelooft dat andere beschavingen zelfs maar bestaan, of dat ik besta, wat dat betreft. En ik merk dat de overgrote meerderheid van de mensheid niet onder het juk zit van indringende onderdrukkers, maar eerder gevangen zit in hun eigen creaties en nachtmerries. En daarom zitten de zaden ook gevangen, zij weten dat zij daar niet vandaan komen omdat zij ondergedompeld zijn in de gemeenschappelijke frequentie van de bevolking die hen meesleurt om hetzelfde einde te hebben als zichzelf.



Ze beloofden me het ene en ik vond hier het andere. Alles zou een jubelstemming moeten zijn, meer voor mensen zoals ik, die van bovenaf kijken als ogen in de hemel, comfortabel in onze grote schepen van alle gemakken voorzien. Maar ik vind dat het schip te klein is voor mij, ik voel me opgesloten in een drijvend blik, waar niet veel gebeurt elke dag. En dat de vreugde die er had moeten zijn, plaats maakt voor frustratie en wanhoop, met de hulpeloosheid van het niet kunnen helpen omdat het grootste deel van de bevolking niet geholpen wil worden. En dat het voor mij zeer stressvol is om hier te zijn en te zoeken naar en contact te leggen met mensen die ik uiteindelijk liefhad als familie, maar die ik hieronder bloot zie liggen. Het was en is nog steeds een zeer harde ervaring voor mij. Wat mij het meest raakt is dat de mensheid vraagt om alles wat hen overkomt als een massa, blind voor het vanzelfsprekende, ik begrijp het niet en dat doet mij pijn.

Estel-la.- En wat denk je dat die weg van het ontwaken van de mensheid heeft veranderd?

Anéeka van Temmer.- Ik denk niet dat het pad veranderd is, maar eerder een algemene verkeerde perceptie van de kant van vele rassen die de mensheid observeren. Men gelooft nog steeds, dat wil zeggen,

velen geloven dat zij daar worden binnengevallen door Reptilians, Archons en anderen die hen energetisch uitbuiten. Dat ontken ik niet.

Maar wij hebben vooral door het werk van de Swaruu's ontdekt dat de uitbuiters van hogerhand weer de mensen zijn die zelf hun uitbuiters voortbrengen, waardoor zij als een sandwich in het midden liggen met aan beide kanten de mens als onderdrukker. Dat wil zeggen, de mens wordt onderdrukt door regressieve rassen, in het bijzonder het menselijke ras, en tegelijkertijd worden deze voortgebracht door dezelfde verlangens van de massa van de mensheid, die ook worden gemanipuleerd en voortgebracht door de verlangens van de massa's.

Dan beseffen we dat er niets te bevrijden valt, niet als onderdrukte mensen, het enige wat te bevrijden valt zijn bewustzijn en geest. Maar ... en dat is wanneer je wanhoopt, ze luisteren niet of zijn niet geïnteresseerd om te luisteren naar zelfs de meest elementaire dingen om hun leven te verbeteren, veel minder meer geavanceerde concepten. Ik weet dat velen wel OK luisteren, maar zij zijn zaden, niet echt menselijk. Gelijkgestemde gemeenschappen op Aarde die sterrenzaden zijn, hoe weinig ook of die wakker zijn, hebben een duidelijke neiging om elkaar op te zoeken en met elkaar samen te werken, terwijl de gemiddelde mens alleen de regels van de Cabal zal gehoorzamen en in afgescheidenheid zal worden gedompeld.



Estel-la. - Zeker, ik begrijp het. Maar dan, terugkomend op de propaganda die zij u maakten, bijvoorbeeld, is die van de Federatie? Met welke bedoeling? Want nu, bijvoorbeeld, bezorgt u hen problemen.

Anéeka van Temmer.- Omdat de Federatie, in laten we zeggen het rekruteringscentrum met menselijke woorden, want het is geen rekrutering zoals op Aarde, ze je vertellen dat mensen bevrijd worden en dat jij als Taygetean hen helpt om wakker te worden tegen hun gijzelnemers en zich te bevrijden als ras, dan kom je hier om te helpen met de bevrijding denkend op een simplistische manier van: 'menselijke slachtoffers tegen de onderdrukkende daders'. Maar eenmaal hier realiseer je je dat er geen slachtoffers zijn, niet op het causale niveau van het probleem, alleen slechte ondeugden binnen diezelfde zielen. In een eeuwige cyclus van elkaar verkeerd voorlichten, een dynamiek creëren van 'ik doe jou iets aan, nu ben jij een slachtoffer en nu zal jouw slachtoffer iemand zoeken om wraak op te nemen.' Alleen door zichzelf compatibel te maken met hun eigen creaties of tulpa's die hen uitbuiten. Noem het de Illuminati, Vrijmetselaars, Cabal, wat er ook maar uit de mensen zelf is voortgekomen.

Daarmee wil ik niet zeggen dat er objectief gezien geen slachtoffers zijn, die zijn er wel, en dat leent zich voor meer verkeerde interpretaties. Maar het probleem houdt daar niet op. Het is niet zoeken naar de daders en het probleem is voorbij, maar de slachtoffers zelf genereren hun agressors omdat, in vele aspecten van de Wet van Aantrekking of de Wet van Spiegels. Want als ze alleen maar slachtoffers zijn en alleen maar lijden, zullen ze alleen maar zien dat ze lijden en dat ze slachtoffers zijn en logischerwijs zullen ze alleen maar meer van hetzelfde aantrekken. Daarom valt er hier niets te bevrijden, alleen geesten, bewustzijnszintuigen, maar diezelfde geesten en bewustzijnszintuigen zijn het die op hun beurt controle- of beschermingsmechanismen creëren zodat buitenstaanders zoals wij, zoals Swarúu, de anderen, of zoals ik, zelfs geen concepten zoals de bovenstaande kunnen introduceren met de bedoeling om uit hun zelfgegenereerde lus van zelfvernietiging te breken.

Estel-la.- Maar ik begrijp niet waarom zij die propaganda van de Federatie zouden zeggen als zij nu, bijvoorbeeld, als zulke gevangenen kunnen worden gezien.

Anéeka van Temmer.- In vele opzichten zijn de hoogste beheersers van de Aarde, die zich ontdoen van de houding van zielen die zij kennen voordat zij incarneren, van de Federatie, zij zijn de verborgen eigenaars van de Aarde, zoals Salvador Freixedo zei.

Estel-la.- Ik zou je willen vragen, hoe is dit begonnen? Hoe is deze lus ontstaan? Maar als er geen begin of einde is in het universum, stel ik me voor dat het hier hetzelfde is en dan heeft de mensheid altijd in dit probleem of deze situatie gezeten. Daarom begrijp ik niet waarom ze je vertellen dat je komt om de ascentie of de bevrijding van een planeet te zien als ze zelf die belangen niet hebben

Anéeka van Temmer.- Ja, hoewel het vanuit een ander gezichtspunt op een bepaald moment moest zijn ontstaan, maar het is heel moeilijk om aan te geven waar. Er wordt gezegd dat het hoogstwaarschijnlijk het product was van de verwoesting door de vloed en zijn cataclysmen. Maar zoals u weet, komt het probleem van verder terug. Men ziet dat tenminste die delen van de Federatie die verklaren wat er gebeurt in wat ik academies op de planeten zal noemen, niet goed begrijpen wat er op Aarde gebeurt.

Estel-la.- Wat nog meer misinformatie.

Anéeka van Temmer.- Laag na laag.

Estel-la.- En kan men niet een eeuwig knooppunt zijn? De aarde zal toch niet altijd in 3D blijven bestaan?

Anéeka van Temmer.- Het is heel goed mogelijk. Zoals Swarúu op een dag uitlegde, ergens in het universum en in de tijd, moet er een plaats zijn die gekenmerkt wordt door het bieden van dat soort ervaring aan zielen, anders zou er geen tegengestelde zijn.

Cristina.- Zeker, ik begrijp het, maar ook wat je zei dat dit een lus is en dat als je niet iets anders ziet of je hoeft niet te kiezen, het moeilijk voor ons is om uit de lus te komen, toch?
Hoewel ik begrijp dat slapende mensen zelf geen andere optie toestaan.

Anéeka van Temmer.- Zoals Yázhí uitlegt, hangt het van ieder mens afzonderlijk af en niet van een traditionele planetaire bevrijding, want het is een probleem van bewustzijn en perceptie.

Cristina.- Natuurlijk, ik begrijp Anéeka, want ieder van ons neemt alles op zijn eigen manier.

Anéeka van Temmer.- Het suggereert wel hoe je uit die lus kunt komen. Veel mentale energie. Nogmaals, zoals Yázhí uitlegt, wordt het alleen bereikt met meer kennis die meer evolutie zal brengen, niet als geïsoleerde, opgeslagen of gememoriseerde gegevens, maar door voor elk mens te verwerken wat die gegevens persoonlijk en voor hun eigen kennis betekenen.
Maar zoals gezegd, zichzelf, de mensen, blokkeren zichzelf en staan niet toe dat zij toegang hebben tot meer kennis, omdat wat zij hier op Aarde geavanceerde kennis noemen, afkomstig is van universiteiten en dat is zeer beperkt en gecontroleerd, zoals in het oude Griekenland, waar ze zeiden dat vrouwen geen kennis gegeven mocht worden, dat het geven van de brief aan een vrouw zou zijn als het versterken van het gif aan een gevaarlijke slang. Met die mentaliteit blijven ze in de lus van hun eigen creatie.

Estel-la.- Ik begrijp je, dank je, wel, we hebben geen andere keus dan verder te gaan.

Anéeka van Temmer.- Ja, doorgaan, gewoon zijn wie we zijn.

Cristina.- Ja, vanaf hier gaan we verder.

Anéeka van Temmer.- En hier ook voor wat overeenkomt met ons. Hoewel, we hebben ook onze risico's, is het niet zo dat we comfortabel zitten in een schip van liefde en licht. Het is hier ook moeilijk, niet hetzelfde, anders, maar het is ook moeilijk en ik deel zelden de moeilijkheden van het hier zijn omdat het pijn zou doen.

Estel-la. - Waarom?

Anéeka van Temmer.- Ik veronderstel dat het het imago van een ander positief ras zou schaden. Of ze zouden zoiets niet voor mogelijk houden. Bijvoorbeeld, met alles en onze zeer hoge technologie in vergelijking met die van de Aarde, hebben we nog steeds moeilijk te verhelpen storingen door corrosie in de systemen, bijvoorbeeld, life supportsystemen die niet werken, altijd iets te repareren, een constant risico.

Het is dat velen geloven dat we in de Plejaden de schepen met gedachten manifesteren, nee, ze worden met veel hard werk gemaakt, in groepen en met tijd. Zoals Yázhí zegt: "Als je een schip kunt manifesteren met gedachten, heb je geen schip nodig."

Zoals ik al zei, wat er op Aarde gebeurt is een fenomenaal ingewikkelde, complexe en multidimensionale puinhoop. En noch wij, noch iemand uit deze dichtheden weet precies wat er gebeurt.

We zijn allemaal op zoek naar antwoorden. Afhankelijk van ons punt van aandacht en wie we zijn de dichtheid. Het maakt niet uit of ze op Aarde spuiten ontwijken of in een baan om de aarde plasmascoten of energiewapens ontwijken. We spelen allemaal ons aandeel in deze enorme kosmische puinhoop en niemand is vrijgesteld van een groot risico, maar we gaan verder omdat dat is wat we zijn en we doen het voor wie we willen en voor onszelf, want als we het niet doen, verliezen we onze ziel.

Cristina.- En hoe denk je dat dit alles zich verder zal ontwikkelen?

Anéeka van Temmer.- Raguel zegt dat we ons midden in een strijd bevinden en dat het tijdens een strijd nooit mogelijk zal zijn te weten wat er werkelijk gebeurt, of wie er aan het winnen is. Als het al niet mogelijk is te weten in een strijd met wapens, dan nog minder wanneer de wapens de media zijn. Hier geloven we dat we geen andere keuze hebben dan te blijven vechten zoals we kunnen en met wat we hebben, omdat er niets geschreven staat, noch kunnen we weten wat er werkelijk gebeurt. We kunnen het op geen enkel niveau weten, gewoon doorgaan met wie we zijn.

* * *