

20220121-Taygeta-NL-Dhor-kristil-y-d-jedi-wat-betekenen-die-titels



Dhor Kristil y D'Jedi - Wat betekenen die titels - Swaruu van Erra (Taygeta - Pleiaden)

Oorspronkelijk in het Engels

Swaruu (9): "DK" of Dhor Kristil is een andere titel die wordt toegekend aan mensen die helpen of werken aan de bevrijding van werelden door middel van verlichting. Het kan vertaald worden als "Iemand die Christus energie geeft". Christusbewustzijn, zoals sommigen zeggen.

Dhor Kristil, met een K, DK, is een titel die wordt gegeven aan mensen met een onderscheidend type energie. Van genezing, of begeleiding, of het vernieuwen en zaaien van positieve gedachten, concepten en energie in een plaats of een planeet. Het is een heel oud concept, dat voorafgaat aan de creatie van de UFO zelf, net als de Jedy of D'Jedi die ook hetzelfde zijn, maar met het verschil dat ze dit alleen doen.

Alleen als in niemand zoals zij om te helpen op hun niveau, en alleen als in niemand anders in de buurt. Het wordt Christusenergie of Christusenergiehouders genoemd. Maar in tegenstelling tot wat velen denken, is er niet slechts één "Christus", want het is een gemoedstoestand, geen titel voor één persoon.

Dus in feite zijn er vanuit dat oogpunt verschillende "DK's", hoewel er altijd wordt gezocht naar een "ultieme" DK die nooit kan komen. In feite is ieder mens dat als DK energie een onontkoombaar onderdeel is van alle schepselen, echte mensen, als fragmenten van het geheel, van het ene, van eenheid. Je weet niet eens dat je dit bent geworden totdat een hoge ambtenaar komt en dat op je speldt.

Gosia: Is dit een aardse term?

Swaruu (9): DK is geen aardse term en D'Jedi ook niet. DK op aarde staat bekend als Christus, of Christus-energie. D'Jedi is ook een zeer interessant onderwerp omdat het een eenzaam verlicht wezen betekent met paranormale krachten die het veld mentaal verandert. Meestal alleen werken, geen meester, alleen de missie om te doen wat juist is. Vaak vechtend tegen duistere krachten. Als niet altijd.

DK is een universele oude term, waarvan de oorsprong in de tijd verloren is gegaan. De moderne menselijke verklaringen over de term, het Kristil/Christ-gedeelte van DK, bijvoorbeeld, is meer een moderne poging om de term te laten passen in wat bekend is. Niet de oorspronkelijke term. Hetzelfde voor D'Jedi en voor P'taal. Oude titels en namen. Zo oud dat het verloren gaat in de tijd.

Gosia: En je voelt dat de term Christus-energie hier de juiste term voor is? Omdat de Christusterm menselijk zou zijn.

Ik heb er geen ander woord voor, maar ik vind het niet leuk omdat het religieus geladen is zoals je je kunt voorstellen. Het lijkt alsof het rechtstreeks verband houdt met Jezus Christus, terwijl dat niet zo is!

Gosia: Ja. Ik denk echter dat Christusenergie en Christusbewustzijn hier op een andere manier worden gebruikt, dus ik denk dat het goed is.

Swaruu (9): Ik denk nog steeds dat het gerelateerd is en het gaat weer terug naar Jezus Christus, en voedt daarom de Matrix.

Gosia: Ja, oké. Ik heb wat vragen. Je zei dat het een ander soort energie is dat deze persoon uitstraalt. Waar komt deze energie vandaan? Wie is deze persoon dan eigenlijk? (En ja, ik begrijp dat er veel zijn, niet slechts één).

Swaruu (9): Als je verlicht bent, besef je wat je bent. Je weet diep van binnen dat je bewustzijn bent en een fractal van het Universum en van Eenheid met al zijn attributen en mogelijkheden. Vanuit uw persoonlijke gezichtspunt weet u dat u de schepper bent. Tegelijkertijd weet je dat alle (schijnbare) andere mensen jij ook zijn, dus er bestaat geen narcisme, omdat je alleen je eigen welzijn wilt en je weet dat de enige manier om dat te bereiken is om anderen te helpen ... dat ben jij weer .

Dit geeft je een uniek perspectief vanuit het oogpunt van anderen. Dus ze hebben de neiging om bij u in de buurt te blijven voor uw bedrijf en voor informatie. In wezen is het aan jou om ze spiritualiteit te geven - antwoorden. Dat wil zeggen, tools en coping-mechanismen.

Omdat je zoveel antwoorden hebt, en je bent niet opdringerig of narcistisch, geef je een eigenaardige energiesignatuur af (de zogenaamde DK-energie of Christusbewustzijn) vanwege vele factoren zoals de hierboven genoemde, of andere, zoals simpelweg geen angst hebben.

En omdat je weet wat je bent en verlicht, heb je mentale controle over dingen die anderen niet of niet kunnen. De werkelijkheid, de fysieke werkelijkheid, veranderen met alleen het denken. Dit is het deel dat aan de D'Jedi wordt toegeschreven, omdat ze in staat zijn om de zogenaamde "Kracht" aan te pakken die niets anders is dan een beheersing van de spiegelende principes van dit universum, ook wel bekend als de Wet van Aantrekking. Je kunt de materie alleen met je verstand beheersen. Je kunt de tijd ook veranderen door alleen te denken.

Gosia: Dat geldt ook voor D'Jedis, ja?

Swaruu (9): D'Jedis en DK's.

Gosia: Wat is het verschil tussen hen? D'Jedi's werken alleen en DK's niet?

Swaruu (9): DK is een gemoedstoestand. D'Jedi is een toegepaste DK die iets doet met DK zijn, niet alleen onder een boom zitten en zich "verlicht" voelen. D'Jedi is een krijger. Als een samoerai. Geen baas, niemand om op te reageren, wetende dat je DK bent... je hebt niemand anders nodig. Samurai-krijger zonder meester... vandaar een Ronin. Ergo: D'Jedi Ronin

Gosia: Oké. Zijn beide van buiten 5D, of heeft dat daar niets mee te maken, en kan iedereen, zelfs een 3D-mens, er een worden?

Swaruu (9): Iedereen kan dat worden omdat bewustzijn alle dichtheden kan transcenderen en altijd overstijgen.

Gosia: Hoe word je eigenlijk een DK of een D'Jedi? Heeft het te maken met het zogenaamde Kundalini-ontwaken? Gaat het gewoon door een soort van verlichting en begin je die energie te belichamen?

Swaruu (9): We moeten eerst Kundalini-ontwaken definiëren, aangezien ik veel varianten heb gezien van wat het is.

Gosia: Ja, alsjeblieft. Mensen praten er veel over. Een soort van spiritueel ontwaken. Vaak gepaard met het ontwaken van bepaalde psychische verbindingen.

Swaruu (9): Oké, Kundalini. Het maakt deel uit van ontwaken en ze zeggen dat het een slangenenergie is die omhoog klimt in het ruggenmerg, van de basischakra naar de kruinchakra. Je een wedergeboorte geven met nieuwe paranormale krachten en kennis. Dat is wat ik tot nu toe op aarde heb gezien. Ik vind zo'n echte energiestoot niet, niet van hier. Iets speciaals voor de mens misschien? Ik geloof dat het meer de spirituele versmelting van de new age is met oosterse zen en boeddhistische doctrines. Ik houd me niet eens aan de chakra-ideologie of -ideeën. Niet zo. Ik ben geneigd all-inclusive te zijn.

En hoe word je het? Je volgt gewoon je pad en als je het beseft, ben je dat. Meestal is het iemand anders die zegt dat je er een bent. Meestal merk je niet eens wat je bent.

Gosia: Wat doet hun aanwezigheid en energie praktisch op aarde? Hoe verschillen ze van andere sterrenzaden?

Swaruu (9): Ze zijn als een richtinggevend baken. Orde in een wereld van chaos, een hoop om aan vast te houden. Het grootste verschil is de verbinding met Source. Naar zogenaamde Akasha-kronieken (Akasha-kronieken - nog een blik wormen om te bespreken). Geestelijke krachten kunnen hen ook onderscheiden. Velen zijn bang voor hen. De verandering die ze kunnen brengen in een wereld of een planeet is enorm. Diepgaande veranderingen zullen volgen op de aanwezigheid van een.

Gosia: Je zei dat het er veel waren, toch? Is het bekend hoeveel er op aarde zijn?

Swaruu (9): We weten dat er nu één speciale DK op aarde is, maar om politieke en intersoortelijke redenen kunnen we die informatie niet onthullen. We weten dat er voor velen een speciaal persoon is die nu op aarde "een" DK is. Maar over het algemeen heb ik geen nummer. Hoe dan ook, het zou van dag tot dag veranderen!

Gosia: Hoe verhoudt het zich tot de wederkomst van Christus en zo?

Swaruu (9): Als een man, zoals gezegd, de terugkeer van Christus naar de aarde... het is een mythe! Tenzij je verwijst naar het massale ontwaken op aarde als de terugkeer zelf.

Gosia: Ja, sommige mensen vatten het zo in.

Swaruu (9): Ik heb ooit dat citaat gehoord: "Christus zou voor de tweede keer in de massa terugkeren. Niet als één man, maar als een massa van talloze individuen die die Energie vasthouden."

Gosia: Heeft deze energie een specifieke bron? Of is het puur een mentale toestand?

Swaruu (9): Ja. Het is Bron. Terugkeer van het weten van wat we allemaal zijn. Niet alleen DK's. Dat is iedereen! Die energie komt niet van één dichtheid... van allemaal tegelijk. Het is Eenheid zelf die zich overal tegelijk manifesteert, aangezien alles Bron is.

Het kan niet van de ene plaats komen en niet van de andere, anders zou de aard van de energie zelf niet zijn wat het is. Het moet komen van een allesomvattende Eenheid. Of anders zou het niet-inclusief, dus selectief, dus niet verlicht zijn. Zou ook het concept van die energie brengen en - niet die energie. Ergo: Weer dualiteit. Ergo op Ergo: Niet uit hogere sferen en dan helemaal niet verlicht.

Gosia: Ik begrijp het, ja.

Swaruu (9): Zoals ik gisteren al zei, accepteer ik dat ik "een" DK ben, maar niet de DK omdat ik het bestaan van slechts één niet erken. Ik sta erop dat we dat allemaal zijn. Elke bewuste ziel is dat. Niet exclusief een paar mensen, laat staan slechts één persoon.

Gosia: Zelfs Crockett is mijn hond een DK?

Swaruu (9): Ja! En zijn vlooiën ook als hij die heeft!