

20220221-Taygeta-NL-Er-is-geen-vrije-wil-op-aarde



ER IS GEEN VRIJE WIL OP AARDE - ANEEKA VAN TEMMER

Videolink.- <https://youtu.be/yTjYs1TsyDY>

Anéeka van Temmer. - Ter verduidelijking, onthoud dat dit een interpretatie is die je over ons publiceert, omdat we zoveel meer zijn, altijd meer. Het is niet om je minder te maken. Het is omdat jullie moeten beseffen dat jullie niet alles weten, dat er meer is, en dat de reden waarom wij met jullie praten is dat de anderen een bezem in hun reet hebben gestoken die tot hun hersenen reikt. Het spijt me dat ik onbeleefd ben, maar het is omdat jij luisterde en de anderen niet, en ieder van ons weerspiegelt alleen wat zij zijn met hun theorieën over ons, theorieën die nergens in de buurt komen van wat wij zijn. De theorie die mij het meest bevalt is die van het "regeringscomplot", die zegt dat wij een strategie zijn om de spirituele opgang van de Spaanssprekende wereld te ontmantelen. Ik kon dat zo ontmantelen, de elite doet dat al met efficiëntere strategieën zoals het filteren van video's over bepaalde onderwerpen en het creëren van trollen en hele kanalen om verkeerde informatie door te geven, evenals controle over de massamedia.

Onszelf uitvinden zou een inefficiënte en kostbare strategie zijn, en bovendien erg moeilijk omdat een hele beschaving zou moeten worden uitgevonden en consistent zou moeten zijn, en aan de andere kant luisteren er over het algemeen niet zo veel mensen (naar ons). Wijs met de vinger naar het expansieve Hindoeïsme dat gecontroleerd wordt door de Cabal, want alles komt daar vandaan. Wij zijn gewoon meer mensen, maar toch zijn wij ook geen mensen.

Robert. - Het punt is dat de mensheid niet gewend is om met andere rassen te praten, dat is het punt, en wanneer zij iemand zien om mee te communiceren vergeten zij dat zij buitenaards zijn, het is alsof ik met mijn kat zou kunnen praten, er zou een tijd komen dat ik geen kat meer zou zien maar iemand anders.

Anéeka van Temmer. - De waarheid is dat wij geen mensen zijn, het is geen kwestie van superioriteit of iets dergelijks, het is gewoon dat we diep van binnen anders zijn, maar hier is het normaal om te weten dat we anders zijn en elkaar toch echt te respecteren. Daarom zeg ik "wij zijn meer mensen", ik zeg niet dat wij meer mensen zijn. Zoals we al hebben gezegd, zien ze alleen het meest menselijke deel van ons, het andere deel is moeilijker te zien of te begrijpen. Ik weet dat ze ons als gek zien, als onwaarschijnlijk, dus moeten we ook afstand van hen bewaren.

Robert. - Zoveel zou ik niet zeggen...

Anéeka van Temmer. - Jij niet, maar de meesten wel.

Robert. - Ik denk dat de meesten aliens blijven associëren met schepen en met ze kunnen gaan wandelen, dat soort dingen.

Anéeka van Temmer. - Vroeger wel, maar de tijden zijn veranderd, je ziet gewoon dat bijna elke keer als Dhor Káal'el op missie gaat hij een of andere aanvaring met mensen heeft, het is niet meer veilig of

verstandig om zomaar wat rond te vliegen. Ik heb die tijd niet meegemaakt, niet echt, ik ben hier heel nieuw van 2016 tot nu. Ze achtervolgen hem met geavanceerde radars of sturen vliegtuigen achter hem aan; hij is al neergeschoten met een of ander energiewapen. Het 'karmisch schild' beschermde hem omdat de energie terugkeerde naar beginpunt, andere keren is hem de toegang tot het luchtruim ontzegd "kauwend" niet meer van de transponders, maar veilig is het niet meer.

Robert. - Eh dat de Federatie niet experimenteert met mensen, het observeert alleen?

Anéeka van Temmer. - Ze zeggen van niet, maar hoe weet jij dat? Zonder onrust te willen zaaien, zou ik zeggen dat ze natuurlijk wel op mensen experimenteren, we moeten ook definiëren wat "experimenteren op mensen" is, als Robert weet dat ze dat doen.

Robert. - Niet genetica, toch, is het meer op een metafysisch niveau?

Anéeka van Temmer. - Natuurlijk! Allerlei soorten experimenten.

Robert. - Dus hier en daar is geen vrije wil meer, en zijn de Alfratezen zich bewust van alles wat ze hun aardse familie aandoen?

Anéeka van Temmer. - Er is geen vrije wil, er is alleen een vervormde versie, smoesjes om uit te leggen wat wel en wat niet vrije wil is, maar de waarheid is de waarheid, ook al doet het pijn. Het is geen vrije wil planeet, Alphratean familie? Ik weet het niet.

Robert. - Is er geen vrije wil en geen tijdslijn? Is alles een idee van een illusie, en is het waar dat dit alles beperkt wordt door het bewustzijn van een ieder?

Anéeka van Temmer. - Vrije wil wordt alleen waargenomen vanuit wat een ziel verlangt, vanuit haar gezichtspunten vanuit hogere dichtheden, zonder rekening te houden met de verlangens en behoeften en iemand die het beperkte leven van de 3D ervaart, observeer hoe het onbewuste het bewuste overheerst, daar zie je het, hoe oneerlijk het is, je weet dat er iets mis is of dat je iets aan jezelf moet veranderen, maar het blijft reageren zonder logica, alleen omdat de programmering in het onbewuste in werking wordt gezet. Dat is geen vrije wil, de Cabal vecht tegen jezelf. En ja, er zijn tijdslijnen, maar niet zoals ze daar zeggen, maar wat ze samenstelt is enkel het bewustzijn van elke persoon; je leeft niet in een tijdslijn of bent in een tijdslijn, je bent een tijdslijn, je bent het, wat je leeft, wat je denkt... En de collectieve lijnen zijn illusies gebaseerd op perceptie-afspraken die nooit hetzelfde zullen zijn. Je hebt de overeenkomst met Gosia en met Matías om een bepaald object te interpreteren als een stoel, er is de perceptie-overeenkomst, maar het zal nooit hetzelfde zijn. 'Stoel' heeft voor ieder van u een andere persoonlijke interpretatie, zoals met alles. Het is duidelijk dat er overeenkomsten zijn en daarom zijn de conflicten er ook.

Robert. - Je hebt gelijk, je weet dat er iets niet klopt... mooi antwoord, ik hou ervan: het is een tijdlijn. Ja, ik heb me gerealiseerd wat je zegt we hebben een andere perceptie, ik heb dat zelf geverifieerd.

Anéeka van Temmer. - Ja, het lijkt alleen hetzelfde.

Robert. - Ja, we kunnen allemaal door hetzelfde bos lopen, maar ervaren dat we verschillende dingen zien en horen, maar niet hetzelfde.

Anéeka van Temmer. - Dat klopt, het bos is voor iedereen anders.

Robert. - Ja, en hetzelfde met de stad en de mensen, dat is wat ons verschillend maakt van het leven in verschillende dichtheden, hoewel het soms lijkt alsof we samenvallen.

Anéeka van Temmer. - Ja, dichtheid is slechts de reeks afspraken en wat mensen kunnen zien afhankelijk van hun meer of minder verruimde ervaringen.

Robert. - Stel je voor! Ja.

Anéeka van Temmer. - Verruimd zijn betekent meer ervaring, meer geheugen, en begrip van meer plaatsen, van meer dingen... Het begrip van wat wel of niet echt is, is abysmal en nooit eerder kon men zo duidelijk de concepten zien van sterrenzaden versus mensen, en zij versus wij, in de mate dat er al wrijving

is...

Robert. - Vooral in de manier van denken en het zien van het leven.

Anéeka van Temmer. - Vroeger kon je als zaadje onopgemerkt lopen, tegenwoordig niet meer, ze wijzen naar je en keren zich tegen je omdat je anders bent, in naam van ieders veiligheid, ik bedoel muilkorven(maskers).

Robert: - Blijf je deze beschaving zien verdwijnen? Als ze allemaal steriel zijn geef ik ze nog maar 100 jaar.

Anéeka van Temmer. - **Ze halen het niet tot 2030, Robert.**

Robert. - In 2030? Dus er is hier geen hemelvaart zoals sommigen zeggen.

Anéeka van Temmer. - **Het hangt weer af van de definitie van opstijgen, want sterven en massaal allemaal terugkeren naar hun oorspronkelijke bronnen is opstijgen.**

Robert. - Ja, wat betekent dan het 'Tijdperk van de Waterman', dat allemaal? Maar ik zie ze niet allemaal terugkeren naar De Bron.

Anéeka van Temmer. - Ik zou het niet kunnen interpreteren, ik weet niet hoe ik het op die manier met het Watermantijdperk moet verbinden.

Robert. - Hoe zie jij het dan?

Anéeka van Temmer. - **Ik weet alleen dat ze in groot gevaar verkeren en dat ze het niet zien, ze denken dat het gevaar een virus is terwijl het hun regeringen zijn. Ik weet alleen dat er de komende tien jaar miljoenen mensen zullen sterven als het zo doorgaat; ze willen niet naar me luisteren vanwege negativiteit.**

Robert. - Anéeka niemand vertelt me dat je negatief bent.

Anéeka van Temmer. - Zij geloven dat de Pleiadiërs alleen over liefde mogen spreken en hoop mogen geven. Ik spreek alleen de waarheid, en dat is de waarheid, zelfs als het pijn doet. Ik vertel liever de waarheid dan dat ik loze hoop verspreid, dank je. En ik wacht altijd tot er iets in het voordeel van de mensen verandert.

Robert: - Er zijn niet meer van die 'onvoorwaardelijke geliefden' over, ze zijn realistischer en geloven in integratie. Mensen beginnen in te zien dat ze dingen moeten doen. Wacht niet op de grote zonnegebeurtenis.

Anéeka van Temmer. - Dat zal niet gebeuren. De zon doet absoluut niets ongewoons, en zal dat ook niet doen.

* * *